

**GL:** Nu vil vi bede **menighedsbønnen:**

Almægtige og evige Gud, du, som har skabt og styrer himlen og jorden. Vi bekender for dig, at vi ikke er dig værd, men vi kan ikke leve uden dig. Vi beder i Jesu navn om, at du vil velsigne os i vores dagligdag og hjælpe os til at vandre i de gode gerninger, som du har lagt til rette for os.

Vi beder for de syge iblandt os og for dem, der bærer på sorg, at de må erfare, at du, der selv kendte til sygdom og sorg, er sammen med dem i deres nød og smerte. Velsign og bevar din menighed og os, som er i den.

Vi beder for Luthersk Mission, for landsstyrelse og prædikanter og for ledere og forkyndere i vores by. Velsign Norea's mediemission rundt i verden, Haderslev kristne Friskole og børnehaven Spiren. Vi vil takke og bede for Løgumkloster Efterskole.

Velsign alle LMs missionærer. Vi beder for Julie og Emil Solgaard og sønnen Lukas i Peru. Vi beder for vore Cambodja-missionærer Andrea og Brian Christensen og deres børn: Lisa og Johannes. Velsign dem alle i deres arbejde. Vi takker dig for de nye missionær-enheder der er begyndt. Vil du selv udruste og velsigne dem. Vi beder om, at dit evangelium må nå ud til alle på jorden. Hold din beskyttende hånd over vort folk og fædreland. Velsign dronningen og den kongelige familie, vore lovgivere og al øvrighed. Giv dem indsigt og visdom og vilje til at følge dit ord.

Vi beder for alle ensomme, fattige og undertrykte, og for dem, der lider på grund af krig. Vi beder for alle, der er forfulgt for dit navns skyld. Vi beder for dit folk, Israel, at de må komme til at kende dig som deres Messias.

Vi vil prise og ophøje dig i forventning om, at du snart kommer igen. Vi vil løfte vore hoveder, i forvisning om, at vores forløsning nærmer sig. Kom, Herre Jesus, kom snart! **Amen!**

Og vi beder **Fader vor** (i kor):

”Vor fader, du som er i Himlene. Helliget, blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men, fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed” **Amen!**

**Jan. 2020**